



«Η κωμωδία είναι απλά ένας αστείος τρόπος για να είσαι σοβαρός» έχει πει ο σερ Πίτερ Ουστίνοφ και δε θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε περισσότερο με αυτό.

Οι μέρες που ζούμε από την περασμένη Παρασκευή είναι από τις πλέον δύσκολες, συναισθηματικά φορτισμένες, άγριες, διχαστικές, απελπιστικές, και εν τέλει κρίσιμες που έχει περάσει η Ελλάδα στη σύγχρονη ιστορία της. Επειδή όμως η απαισιοδοξία και η μεμφιμοιρία δεν βοήθησαν ποτέ κανέναν και επειδή αρνούμαστε να αφήσουμε την επικαιρότητα να μας ρίξει σε μια βαθιά κατάθλιψη χωρίς γυρισμό, συγκεντρώσαμε μερικές από τις καλύτερες φωτογραφίες, βίντεο και χιουμοριστικά meme, γενικότερα, που έχουμε δει να ποστάρονται στα κοινωνικά δίκτυα το τελευταίο διάστημα, για να ξορκίσουμε αυτό το κλίμα μαυρίλας που πλανάται γύρω μας. Και να ανεβάσουμε λίγο και τη δική σας διάθεση. Αλλωστε, αν δεν προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε το χιούμορ μας σε μια τέτοια περίοδο, τότε πότε;





Άννα Νικόλ
@Myth_2



Από τότε που χάσαμε τον Τζον Σνόου όλα πηγαίνουν σκατά το βλέπετε αυτό.

27/6/15 - 15:16

78 RETWEETS 83 FAVORITES



ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
5ης Ιουλίου 2015

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΟΥΤΕ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΛΛΑ ΥΣΤΕΡΑ ΜΟΛΙΣ ΕΙΠΑΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΘΕΛΑΜΕ ΑΥΤΟΙ ΕΙΠΑΝ ΟΧΙ ΛΕΕΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ε ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΕΙΠΑΜΕ ΟΧΙ ΛΕΜΕ ΔΕ ΘΕΛΟΥΜΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΟΡΙΣΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΚΟΥΣ ΜΟΛΙΣ ΕΙΠΑΝΕ ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΑΥΤΟΙ ΟΤΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ε ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΦΟΥ ΕΙΠΑΜΕ ΑΥΤΟ ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΙΠΑΜΕ ΔΕΝ ΘΛΕΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΑΛΛΑΞΑΜΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΝΤΑΞΕΙ ΛΕΜΕ ΟΥΤΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΤΗ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΙΠΑΝ ΑΥΤΟΙ ΠΑΛΙ ΟΤΙ ΞΕΡΕΤΕ ΕΜΕΙΣ ΛΕΕΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΕΙΣ ΟΜΩΣ ΜΕΤΑ ΔΕ ΔΕΧΤΗΚΑΜΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΕΙΠΑΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΠΩΣ ΟΡΙΣΕΙ Ο ΛΑΟΣ.

ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ. ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ.

ΕΓΚΡΙΠ

ΔΕΝ ΕΓΚ

ΠΟΤΣ



Αν αγιασός κάτι πολύ άσ' το να φύγει... Αν γυρίσει θα' ναι δικό σου για πάντα... Αν όχι... Δεν ήταν ποτέ...





πηγή: hanningtonpost.gr